

Ps. 78:4:

*Wij zullen het niet
verbergen voor
hunne kinderen,
voor het navol-
gende geslacht.*

OORKONDE

*vermeldende de
loffelijkheden des
Heeren, en Zijne
sterkheid, en Zijne
wonderen, die Hij
gedaan heeft*

L.S.

Op den twee en twintigsten September van het jaar onzes Heeren negentienhonderd en twee werd de eerste steen gelegd van het Kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk, door den Eerw. Heer T. J. Hagen, cand. t. d. H. D. en aanstaand Herder en Leeraar dezer Kerk.

Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig en hebben het woord gevoerd de Bedienaren des Goddel. Woords: Ds. C. Lindeboom van Bolnes, consulent, Ds. J. E. Vonkenberg van Barendrecht en de Eerw. Heer T. J. Hagen van Reeuwijk.

Het Kerkgebouw is gebouwd onder architectuur van J. L. van Rij te Bolnes, en door den aannemer A. v. d. Gijp, Mr. Timmerman te Ridderkerk. Nadat vóór 13 jaren op den 10en October, deze Kerk uitgetreden is uit het Herv. Kerkgenootschap, met verwerping van alle menschelijke ordinantiën, strijdende tegen Gods Woord, heeft zij zich geopenbaard als eene Geref. Kerk, saamlevende met de Geref. Kerken dezer lande en hebbende de Geref. Belydenis alsmede de Dordtsche Kerkenordering tot accoord van Kerkelijke Gemeenschap.

Dewijl echter verreweg de meeste aanzienlijken naar de wereld bleven in de vermenging van Christus en Belial, en zij, die in gehoorzaamheid aan Christus, den Koning der Kerk, wilden wandelen, meest behoorden tot de kleinere en geringere luiden, hebben wij sedert dien tijd alle godsdienstoefeningen moeten houden in eene vlasschuur, die van buiten

zeer onooglijk en van binnen ondoelmatig was, alhoewel het desondanks den Koning der Kerke behaagd heeft, ons daarin zeer rijkelijk te zegenen met vele Geestelijke en Hemelsche zegeningen in Christus.

Thans echter zijn wij door de goede hand van Sions Koning zoo ver, dat de fundamenten van een nieuw doelmatig Kerkgebouw mogen gelegd zijn.

En bij het leggen van dezen eersten steen gaat ons gebed op tot Hem, die ons in onze vernedering niet beschaamd heeft, dat op dit fundament het beoogde Kerkgebouw in Zijne gunst moge verrijzen. Maar bovenal, dat de Geref. Kerk te dezer plaatse steeds blijve staan op dat ééne fundament, dat gelegd is, n.l. Jezus Christus, onzen Heere.

Predikanten :

Ds. C. LINDEBOOM
Ds. J. E. VONKENBERG.

Kerkeraad :

Ouderlingen :

F. DE JONG
J. BOER
H. DE ZEEUW
J. HAKMAN.

Ber. Predikant :

T. J. HAGEN.

Comm. v. Adm. :

A. v. d. STAAIJ
A. v. d. NADORT.
G. RIJSDIJK Gz.

Diakenen :

T. KLOOTWIJK
E. v. WINGERDEN
G. J. RIJSDIJK.

Bouwcomm. :

D. LABRIJN
G. J. RIJSDIJK.

Architect :

J. L. v. RIJ.

Aannemer :

A. v. d. GIJP.
