



DS. JELLE ANSKES DE BRUIJN

DS. J.A. DE BRUIJN

Hij was de zoon van een Friese tjalkschipper en werd predikant. Een korte beschrijving van zijn loopbaan.

Fred Stuij

Augustus 2024

Ds. Jelle Anskes de Bruijn

Ds. Jelle Anskes de Bruijn werd geboren op 7 juli 1846 in het Friese Nijehaske, Haskerland. Hij was een zoon van Anske Harmens de Bruijn een tjalkschipper uit Nijehaske en Romkjen Goukes Hazewindus.



Ds. Jelle Anskes de Bruijn

Jelle Anskes trouwde (1) op 12 juni 1872 in Uithuizen met Alida Reinders 1830-1874. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote trouwde Ds. Jelle de Bruijn op 3 mei 1876 te Meeden met Zwaantje Sijkens, geboren op 7 april 1854 in Meeden. Dochter van landbouwer Helenius Meertens Sijkens uit Meeden en Eppien Geerts Dijksterhuis. Binnen het geslacht Sijkens komen meerdere predikanten voor.

Ds. Jelle de Bruijn en Zwaantje Sijkens kregen zes kinderen. Twee ervan zijn zeer jong overleden.

Ds. Helenius de Bruijn. (1877-1944), Anske de Bruijn (1878-19563), Eppelina de Bruijn (1879-1880), Gerhard de Bruijn (1881-1882), Eppelina de Bruijn, 1884-1914), Gerard de Bruijn (1888-1975)

Op de foto rechts het gezin van Jelle en Zwaantje



Het gezin de Bruijn

Zwaantje Sijpkens

Overzicht van het predikantenwerk van ds. J.A. de Bruijn:

Kollum

Predikant van september 1872 tot april 1875.
Begon met het geven van catechisaties in
Kollumerpomp tijdens zijn ambtsperiode.

Meeden

Nam op 25 april 1875 het beroep aan van de
kerk van Meeden, provincie Groningen.
Dienste daar tot 18 maart 1877.

Hazerswoude

Intrede in maart 1877. Nam afscheid in
december 1880.

Niezijl

Intrede op 5 december 1880. Nam afscheid
in juli 1883.

Michigan, Verenigde Staten

Vertrok naar Grand Rapids (V.S.) op 15 juli
1883. En was daar verbonden aan de
Chr.Ref.Church tussen 1883 en 1885.



Ds. Jelle Anskes de Bruijn

Hij was één van de 83 gereformeerde
predikanten die tussen 1846 en 1899
emigreerde.

Emmen

Twee kinderen werden in de VS geboren. Het
gezin keerde terug naar Nederland en
dominee de Bruijn werd beroepen te Emmen
op 15 juli 1894. En nam daar afscheid op 10
juni 1900



Ds. Jelle Anskes de Bruijn

Oud Vossemeer

Intrede op 17 juni 1900. Nam afscheid als Emeritus op 1 november 1915.

Dussen

Dussen wilde graag een eigen predikant, maar kon het eigenlijk niet bekostigen. In 1919 werd daarom een beroep gedaan op de 74-jarige emeritus predikant J.A. de Bruijn. Deze had reeds een lange staat van dienst: Kollum, Meeden, Hazerswoude, Niezijl, Emmen en Oud-Vossemeer. Er tussendoor (1883-1885) was hij ook nog verbonden aan de Chr.Ref.Church in de V.S.. Samen met meester Boender wist hij de meisjesvereniging van de grond te krijgen, in de jaren twintig. Een geliefde persoonlijkheid, bijzonder meelevend. Zijn echtgenote, Zwaantje Sijpkens, overleed in Dussen op 7 april 1923.

Vertrok op 23 april 1924 naar Nieuwendijk.

In 1924 ging hij echt met emeritaat, 78 jaar oud en hij ging wonen in de pastorie in Nieuwendijk. Zijn zoon ds. Helenius de Bruijn was op dat moment predikant in in Nieuwendijk. Dominee Jelle Anskes de Bruijn overleed in de woning van zijn zoon op 3 maart 1927.



Zwaantje Sijpkens



Kerk en pastorie in Nieuwendijk

Verantwoording & bronnen:

Dit overzicht is gemaakt door E.F. Stuij te Sliedrecht. Genealogische data zijn afkomstig van de website Alblasserwaard Genealogie

De gepubliceerde foto's zijn afkomstig uit de fotocollectie van de erven ds. J.A. de Bruijn, beschikbaar gesteld door mw Boersma-van der Stelt uit Hardinxveld-Giessendam en overgedragen aan E.F. Stuij te Sliedrecht.

Verder zijn geraadpleegd:

De website gereformeerde kerken info

Dominees.nl

Delpher

WieWasWie

Familysearch

Diverse kerkelijke websites

Noot: bij publicatie als bron vermelden: Fotocollectie erven ds. J.A. de Bruijn / E.F.Stuij. Sliedrecht, augustus 2024.