

MODERAMEN  
GENERALE SYNODE  
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN  
IN NEDERLAND.

Utrecht, februari 1972.  
Prof.v.Bemmelenlaan 1a.  
tel. 030 - 711935.

GSD/72/658.

Aan de predikanten en allen, die de bevoegdheid hebben voor te gaan in de dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken.

Zeer geachte broeders en zusters,

Het moderamen van de generale synode voelt zich gedrongen, zich te richten tot allen, die zijn betrokken bij de prediking van het Evangelie in onze kerken.

De aanleiding tot dit schrijven is gelegen in de onrust, die zich van vele kerkeraden en gemeenteleden heeft meester gemaakt. Van deze onrust wordt o.a. getuigenis afgelegd door een groot aantal bezwaarschriften, dat de synode heeft bereikt. Gelijk bekend richten zij zich in hoofdzaak tegen theologische inzichten, die in de laatste jaren onder ons zich een plaats hebben veroverd. Aan de behandeling, die deze stukken ter synode hebben gekregen of alsnog zullen krijgen, gaan we hier voorbij onder verwijzing naar de officiële berichtgeving aan de kerken.

Wat ons in deze brief bezig houdt is het beklemmende gevoel bij velen, dat zich binnen onze kerken weinig minder dan een scheiding der geesten bezig is te voltrekken.

De scherpte van de ontstane tegenstellingen kan gemakkelijk in de hand gewerkt worden door de wijze, waarop nieuwere meningen via kansel en pers en andere publiciteitsmedia in de openbaarheid worden gebracht.

De bedoeling van predikanten om aansluiting te vinden bij de problemen van de hedendaagse mens, om het Evangelie van Jezus Christus zo te vertolken, dat de betekenis daarvan voor de intermenselijke verhoudingen duidelijk wordt, komt in tal van gevallen onvoldoende over bij velen, die zeker bereid zijn zich door het Evangelie te laten leiden naar de concrete opdrachten voor vandaag.

Er kan echter maar al te gemakkelijk een communicatiestoornis ontstaan, wanneer in het zoeken van een andere koers bepaalde accenten zo eenzijdig worden gelegd, dat dit allerlei weerstanden oproept.

Uiteraard doen wij als moderamen geen uitspraak ten aanzien van allerlei conflictstof, die in onze kerken ligt opgehoopt. Dat is voor wat betreft de ingediende bezwaarschriften de taak van onze synode.

Wel echter acht het moderamen zich geroepen - zulks met instemming van de synode - om een oproep te doen uitgaan in tweeërlei richting.

Vooreerst menen wij te moeten waarschuwen tegen het doen van uitdagende uitlatingen, die in hun ongenueanceerde vorm de gemeente eer in verwarring brengen dan haar vermogen op te bouwen.

Dieper gaat overigens de waarschuwing tegen het overijld hanteren van niet voldoende uitgebalanceerde opvattingen, waarvan een theologische verantwoording, in aansluiting aan het belijden der kerk, vooralsnog een moeilijke zaak blijkt.

Hier moet op matiging worden aangedrongen, temeer daar de generale synode zich met deze ontwikkelingen ernstig bezig houdt.

Evenzeer is er een oproep tot matiging nodig in andere richting.

Niet ten onrechte wordt er geklaagd over veel verschil van mening in onze kerken. Dat mag er echter niet het oog voor doen sluiten, dat verschillen van opvatting - mits zij binnen bepaalde grenzen blijven en de trouw aan de belijdenis niet aantasten - vruchbaar kunnen zijn. Daarom mag van ieder, die zich bezwaard voelt over nieuwere theologische opvattingen dan ook verwacht worden, dat hij zich in beginsel positief opstelt, tegenover waarachtige pogingen om het Evangelie van Jezus Christus te vertolken in een voor deze tijd verstaanbare taal. Ook wie meer traditioneel is ingesteld zal zich gedurig hebben af te vragen of men met de oude formuleringen de mens van deze tijd kan bereiken.

Dit doet niets af aan het feit, dat wij allen op elkaar moeten blijven toezien, om samen de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Ieder zal zichzelf moeten in acht nemen voor het vellen van overhaaste en onzorgvuldige oordelen over elkaar.

De ongerustheid komt in onze kerken van verschillende kanten.

Niet alleen van hen, die in nieuwere inzichten - al dan niet terecht - de waarheid van het Evangelie bedreigd zien. Maar evenzeer van degenen, die vrezen, dat de kerk haar roeping van Godswege zou verzakken, indien niet op verantwoorde wijze naar nieuwe wegen zou worden gezocht.

Het voert uiteraard te ver bij alle aspecten hiervan uitvoerig stil te staan. Maar voor de door ons genoemde dingen menen wij uw bijzondere aandacht te moeten vragen.

Wij hopen dat onze bedoeling hierin bij u overkomt. De roeping van onze God zal te allen tijde ook insluiten een geduldig naar elkaar luisteren en een gezamenlijk zoeken in alle ootmoed naar de wegen des Heren voor de kerk van vandaag.

Hij make ons daarin getrouw, opdat wij allen met geloofsvertrouwen en geloofsblijdschap ons werk voor Christus'kerk mogen verrichten.

Het moderamen van de  
generale synode van Dordrecht 1971/72,

A.Kruyswijk, praeses.  
C.Gilhuis, assessor.  
W.Wiersma, scriba I.  
A.C.van Nood, scriba II.