

Historie van dolerende kerk te boek gesteld

De verbouwing van de Gereformeerde Kerk aan de Venestraat in Nijkerk nadert haar einde. Ter gelegenheid van het 130-jarige bestaan van de gemeente heeft Willy Klok een boek gemaakt over de geschiedenis van de kerk.

Maranke Pater

Nijkerk

Willy Klok was door het kerkbestuur benaderd met de vraag of ze het boek wilde maken. „Ik ben zelf actief lid van de kerk en ze vertelden me dat ze iets tastbaars wilden hebben van de geschiedenis van het gebouw.”

Willy Klok heeft dankzij haar serie boeken genaamd *Minse Kieken* een enorm netwerk aan contacten en zo wist ze al snel diverse ex-predikanten te benaderen. „Een boekje schrijf je nooit alleen. Naast mijn interviews, heeft ook een aantal predikanten een bijdrage geleverd.”

Klok begint de geschiedschrijving van de Gereformeerde Kerk bij de Grote Kerk, waar de allereerste leden van de Gereformeerde Kerk toen nog lid waren. In Nijkerk ontstond onder de kerkgangers van de Nederlandse Hervormde kerk steeds meer weerzin tegen de vrijzinnige stroming. „In 1886 waren een paar kerkgemeenten ‘in doleantie’ gegaan, wat inhield dat ze zich afkeerden van het kerkbestuur en zo hun eigen kerk vorm gingen geven.”

Doleren

De instelling van de nieuwe kerk ging niet zonder slag of stoot. Op 4 maart 1887 ontstond de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Toen op 6 maart 1887 de dolerende predikant Willem van den Bergh de preekstoel betrad, kreeg hij stenen naar zijn hoofd gegooid. Leden van de kerk zongen een vaderlands lied. Pas nadat het rumoer verstomd was, bleek de huidige kerkenraad niet te kunnen blijven en daarom moesten ze een eigen gebouw zien te regelen want het was



▲ Willy Klok stelde een boek samen over de geschiedenis van de gereformeerde kerk. FOTO: BRAM VAN DE BEZEN

niet wenselijk dat ze op andere tijden in de Grote Kerk hun diensten hielden.

Noodkerk

In eerste instantie hielden de leden hun diensten in een schoolgebouw aan de Groenestraat. Voor een bedrag van 8.500 gulden werd een stuk grond aan de Venestraat aangekocht met een groot huis en een grote tuin. De schuur in de tuin werd in gebruik genomen als houten noodkerk. „Vier jaar later begon de gemeente met het bouwen van een grote stenen kerk, maar dit deden ze om de houten noodkerk heen, zodat de diensten door konden gaan.”

Om de geschiedenis van de kerk



Uniek dat ik veel beelden van de brand in 1975 tegenkwam

–Willy Klok

compleet te maken sprak Klok met diverse oud-predikanten. „Wat ik heel bijzonder vind is dat ik de zoon van de allereerste koster van de kerk te spreken kon krijgen. Hij bleek nog heel veel oude foto's te hebben uit de begintijd. Wat ik ook uniek vind, is dat ik veel foto's ben tegengekomen van de brand in de kerk op 30 juli 1975.”

Klok behandelt in haar boek de geschiedenis van de Kruiskerk, maar ook de Goede Herderkerk en de Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen komen aan bod, aangezien ook deze kerken ooit tot de Gereformeerde Kerk in Nijkerk behoorden.

De prijs van het boek bedraagt bij voorintekening € 14,95. Vanaf 16 september 2017 is de prijs € 17,95. Het boek telt 104 pagina's en is voorzien van diverse foto's over de 130-jarige geschiedenis van de kerk. Het boek is te bestellen bij mevr. Willy Klok-Van Dasselaar: wjklok@hetnet.nl, of telefonisch: 033-24516 57. Op 16 september wordt het boek gepresenteerd.