

De Generale Synode Arnhem 1930 meldde het volgende over het beginnende gereformeerd kerkelijk

leven op Curaçao:

Over de vraag van Loenen aan de Vecht, aan welk adres de vele naar Curaçao vertrekkende gereformeerden moeten worden opgegeven, welke vraag door deputaten aan de synode wordt doorgezonden, is met de rapporteurs breedvoerig gesproken. Daarbij is de gedachte naar voren gebracht, of het niet mogelijk zou zijn, door bemiddeling van de deputaten naar Curaçao en Suriname een jong predikant of candidaat te zenden, die den stand van zaken aldaar verkent en tracht een aanknoopingspunt te verkrijgen voor verderen geregelden arbeid. Het mag zeker als een opmerkelijke besturing van Gods voorzienigheid worden aangemerkt dat den volgenden morgen, nadat deze zaak in de commissie besproken was, een schrijven inkwam van ds J. J. Wielenga te Alblasserdam, met als bijlage „een roepstem uit Curaçao”.

Uit deze roepstem blijkt, dat op Curaçao door een kleinen kring van gereformeerden een „Vereeniging tot bevordering van gereformeerd kerkelijk leven” is opgericht, welke uit 17 leden bestaat, wekelijksche samenkomsten houdt en tracht de aldaar vertoevende en komende leden van gereformeerde kerken aan zich te verbinden. Ds Wielenga heeft tot dusver deze vereeniging als geestelijk adviseur gediend. Thans geeft zij het verlangen te kennen, om op een of andere wijze in nader officieel verband met de gereformeerde kerken in Nederland te komen, b.v. door onder toezicht van de een of andere classis te worden gesteld, die door een

hiervoor aan te wijzen deputaat met haar correspondeert en haar van advies dient.

Het komt uw commissie voor, dat aan dit verlangen moet worden voldaan en niet slechts het adres van deze vereeniging ten spoedigste op duidelijke wijze ter kennis van alle kerken gebracht, maar eveneens ook getracht, om op Curaçao zoo spoedig mogelijk tot institueering van een gereformeerde kerk te komen. Naar haar oordeel zal het daartoe het beste zijn, dat één der kerken in Nederland wordt uitgenoodigd, deze zaak verder te behandelen en in samenwerking met de deputaten voor de behartiging van de geestelijke belangen der militairen, zoo mogelijk, daarheen een candidaat of jong predikant te zenden. En waar er wel eenige aanleiding bestaat, in verband met de relatie waarin bovengenoemde vereeniging thans reeds staat met den predikant van de kerk van Alblasserdam, om deze kerk hiervoor aan te wijzen, daar acht uw commissie het uit praktische overwegingen toch beter, om dit niet te doen. Uit den aard der zaak toch zal hierbij nog wel eens aanraking gezocht moeten worden met het departement van defensie en mogelijk ook met de directie van het petroleumbedrijf, welke beiden te 's-Gravenhage gevestigd zijn. Daarom oordeelt uw commissie het beter, hiervoor één der kerken van 's-Gravenhage uit te noodigen.