

*Als deze oude muren
Als deze oude muren konden spreken
Zouden ze vertellen van dingen die ze zich goed herinneren,
Verhalen en gezichten die hen dierbaar zijn,
Een jong verliefd stel, kinderen met hun ouders,
ouderen die hun vaste plek zochten
De geluiden die er klonken.*

*Als deze muren konden spreken
Als deze oude preekstoel
Als deze oude preekstoel kon vertellen
Zou hij vertellen van de voorgangers,
Hoe ze voorgingen in gebed,
De preken die ze hielden,
En wat hem raakte in de woorden die ze spraken,
Hoe ze kwamen, hoe ze gingen.*

*Als de preekstoel kon vertellen
Als de ramen van deze kerk
Als de ramen van deze kerk ogen waren
Hadden ze alles gezien wat hier gebeurde,
Een traan langs een wang, een lach op een gezicht,
Kinderen die renden door de gangpaden,
Woorden die de mensen wisselden:
"Nog een goede zondag" als ze elk weer hun weg gingen.*

*Als de ramen konden vertellen wat ze zagen.
De muren van deze kerk hebben mij naar binnen zien gaan
Met al mijn stemmingen,
De kinderen die we hier brachten voor de doop,
De belijdenis van hun papa en mama,
De liederen die ik zong*

*De muren hebben het allemaal gezien en gehoord,
Deze muren hebben veel meegemaakt, getekend door de jaren.
Als je stil bent en naar deze muren luistert
Hebben ze woorden voor je van God,
Die hebben ze veel gehoord en onthouden:
"Hij die was en is en blijft, altijd".
Dat is wat deze oude muren je willen vertellen
En dat is genoeg, voor welk gebouw dan ook.*