

Persbericht: Boek over de geschiedenis van de “Swettetsjerke” in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.

Op woensdag 17 juli 2024 om 19:30 uur vindt in de Mienskip de officiële presentatie plaats van het net verschenen boek over de geschiedenis van de Swettetsjerke. Het boek heeft als titel meegekregen

Tsjerk(j)e oan de Swette/Kerk(en) aan de Zwette

Tevens kunnen de mensen die het boek bij voorinschrijving hebben besteld hun boek afhalen. Ook is hier de mogelijkheid om het boek alsnog te kopen.

Schrijvers zijn: Harm Woelinga en Gerk van der Veen.

Het boek is door beide heren geschreven op verzoek van de kerkenraad. Op 10 december 2023 vond nl. de laatste dienst plaats in de Swettetsjerke (voor de fusie, jarenlang, de gereformeerde kerk van Veenwoudsterwal.) Gezien de bewogen geschiedenis van meer dan 150 jaar, wilde de kerkenraad graag een gedenkboek laten schrijven. En dat ligt er nu!

Het is een vlot geschreven boek geworden. Het bevat een beschrijving van de geschiedenis van het kerkgebouw en daarmee natuurlijk nauw verbonden, het gemeentelven. Het boek is voorzien van veel illustraties, foto's, bouwtekeningen, plattegronden, oude krantenartikelen, bijdragen van predikanten én anekdotes van gemeenteleden. Het ziet er zeer verzorgd uit, met aan de buitenkant een foto van kerkgebouw en pastorie, in de kleuren van de voormalige Swettetsjerke : blauw en geel.

Gemeenteleden en dorpsgenoten konden het boek (250 pagina's) bij voorintekening bestellen voor een gereduceerde prijs. Geïnteresseerden kunnen het boek alsnog bestellen bij G. Strikwerda-Jongsma door €21,00 per exemplaar over te maken op [rek.nr](https://rekeningnummer.nl) NL71INGB0004176629. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal boeken.

U bent van harte welkom bij de presentatie van het boek.

Voor meer informatie over de inhoud van het boek kunt u terecht bij de schrijvers: Gerk van der Veen (06-11860507) en Harm Woelinga (06-42187408).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.